



Freddy Braun driver sedan 1976 Fartygsmagasinet i Gamla stan i Stockholm och han har ytterligare en butik med fartygsnostalgika i Oslo.



Än i dag drömmar jag om besöken i Japan, Trinidad och Casablanca.

n/s Kungsholm i Göteborgs skärgård och s/m/s Silver Gate som står fram i Atlanten. Verken är signerade av Smitheman, Hägg, Jürgens, Sjöström och inte minst Roux. Den senare har ett museum med marin konst i Marseille.

Kaffet är klart och fyra sorters kakor har dukats fram på bordet i Freddys krypin som är belämnat med böcker, bokföring, datorer, telefoner och kilovis med pressdipp om Fartygsmagasinet från ruskor som Die Welt, Sunday Times och New York Times. Den senare har rapporterat om "det är stället i Gamla stan som doftar tjära". Jag tar en sipp på kaffet som sannerligen går av för hackor.

– Det är som det man fick på den så kallade 12-4-vakten, skrattar Freddy och håller fram kakfaget.

#### Skrotade i hamnen

Jag frågar om hur allt detta med magasinet började och får veta att det egentligen sleddes med att Freddy var trött på plugget och gick ofta och skrotade i hamnvärden i hemstaden Basel.

– Jag gillade lukterna, nerven, fartygen och kanske framförallt tanken på var de unde föra mig.

Han berättade för mor och far att han ville gå till sjöss och bli sjöman. Familjen ivrade och berättade hemiska saker:

– Om potatiskalning från morgon till kväll, om allmålt hundliv och den nio-svansade katten.

Sexton är gammal tog Freddy hyra på s/m/s Sunamelia som gick med styckegods och bauxit mellan Nord- och Sydamerika, Västindien och Mexikanska Golfen.

– Jag början som mässkalle och blev sedan jungman, lättmattros, matros och även båtsman. Det var härliga år och vi hade bra liggtider. Man kom i land och fick se världen. Än i dag drömmar jag om besöken i Japan, Trinidad och Casablanca.

#### Köper favorit

Efter sju år till sjöss på fartyg som vintarkern m/n Liguria, styckegodsfartyget m/s Montana, bulkcarriern m/s Scandia Clipper och eleganta kryssningsfartyget Stellia



Vem kan motstå en blond galionsbild från the Rose of Scotland från sent 1800 talet, en skeppsklocka med alla rederiflaggor i Broströmskoncernen eller Freddy Brauns sällskap?

## En skattkista i Gamla stan

Fartygsmagasinet i Gamla stan i Stockholm är en tjäroftande skattkista för fartygsnostalgiker, båtfolk och intresserade från hela världen.

– Det har blivit nägra tusen föremål under åren, säger ägaren Freddy Braun.

Här kryllar det av nakterhus, ventiler, kompasser, jungfrur från Cutty Sark, maskintelegraf, marin konst, däckstolar, lanterner, uniformer och inte minst elegant porsslins från Svenska Amerika Liniens atlantångare Gripsholm.

Föremålen kommer huvudsakligen från upphuggna fartyg som Freddy tagit hand om. Några av dem är s/s Mauritania, s/s Kastelholm, s/s Gripsholm, m/n G. Verdi, s/s Drottning Victoria, den gamla HMS Ymer, HMS Siken och diverse fraktare från NDL och Lloyd Triestino.

Kunderna finns inom shipping, båtlivet, närlivslivet i allmänhet och inte minst bland professionella och amatörmässiga

Hästar var bättre. En av dem gav ifrån två hästkrafter..?

inredare som letar efter pricken över i.

– Nylingen handlade en gentleman fartygsattaljer till "ett riktigt herrum" och leksaksmuseet på Tidö slott slog till på en komplett tungdykdräkt från 20-talet.

#### Ett stenkast från Slottet

Klockan är strax före nio när jag kliver över tröskeln till det hundrafyrtiotal kvadratmeter stora magasinet på Österlånggatan 19. Butiken ligger ett stenkast från Slottet, krogen Den Gyldene Freden och marinhistoriska centralpunkten, Skeppsholmen. Några portar bort hittas magasinet inredningsförläggningen i en lokal som doktor Carl Von Linné var verksam i.

Freddy hälsar välkommen och sätter på

kaffet. Under tiden tittar jag på fartygsmodeller av danska Dannebrog, Alfred Nobels havskryssare Manuela och även hans "nafatabygge" Mignon.

Freddy berättar att Nobel var först i världen med aluminiumbåt. Skapelsen försågs med naftadrvins motor.

– Båten lanserades som utmärkt för damer, som ville slippa sot på kjolarna, och tandläkare, som ville hålla händerna ren.

#### Kaptensmålningar

Här finns också modeller av skärgårdsskärgårdarna Storskär och Blidösund, Petterssonbåtar, varav motorbåten från 1935 kanske är snyggest, och en modell av paddelfärjan Gefion från 1823 med maskin i form av en häst ombord.

– Man började med oxar som dragdjur, fast de lade sig ned hela tiden. Så hästar var bättre. En av dem gav ifrån två hästkrafter...?

På väggarna hänger marint måleri. En del är "kaptensmålningar". Jag kikar på

vinst på annan plats. På Kanarieöarna grusades snabbt planerna på turbatsverksamhet. Duon insåg att båten var för liten och saknade nödvändiga saker.

– Det var i och för sig bara tolv meter och saknade reling.

Grabbarna seglade längs franska kusten till Köpenhamn och senare till Stockholm och Strandvägen dit de anlände på självaste Midsommardagen 1964 och undrade varför Stockholm var en så tyxt och folktom stad.

– Vi fick senare höra talas om den svenska "stagan".

Freddy fick småningom jobb som besättningsman på skutan Ester af Byxelkrok som spelade skovelhjulsängaren Yingve Freij i filmatiseringen av Almqvists "Det går an".

– Det var en fantastisk tid och jag lärde mig massor om Sverige. Bland annat att servera kaffeask med hjälp av en femöring.

Freddy lade allt mer tid på att hitta



Freddy Braun har ett vajarstag med tillhörande jungfru från Cutty Sark, äkthetsintyg finns, en dubbelsidig maskintelegraf från kommandobryggan på A Robinson, Liverpool, tidigt 1900-tal, och en väldigt massa andra saker i sin butik.

reservdelar till egna båten och snygga fartygsföremål i allmänhet. Han besökte Persöner i Ystad och upphuggare på Hisingen och Skarudden och i Stavanger.

- Jag byggde ett lager med marina föremål och fick allt fler förfrågningar om jag hade ventiler, kompass, maskintelegraff eller vad det nu kunde vara. Jag sålde en hel del och finansierade då mina egna inköp. Jag insåg också att det fanns pengar att tjäna på fartygsskrot samtidigt som man på något sätt gjorde en god gärning.

Nästa steg blev att lägga anbud på hela inredningen i fartyg. Uppgifter om tillgängliga fartyg hittade han i försäkringsbolagens register.

#### Eldade med spilloja

Skrotförretagen var bara intresserade av metallen i skrovet och brukade elda upp inredningen med spilloja. Värmen ansågs vara bra för metallen och så blev man av med blymönjan. Eddningen förbijojs på 70-talet.

- Första anbudet var ett stort steg. Nu var det ju inte längre frågan om att köpa en grej utan "tusen" och allt skulle dessutom vara borta ett bestämt datum. Hjälp.

Första fartygen var Svenska Amerika Liniens eleganta s/s Kastelholm som köptes för "några hundra tusen" av legendärskå Persöner. Fartyget hade gått med Amerikaresenärer från Finland till Stockholm



*Jag insåg att jag var tvungen att göra i ordning föremålen.*

Verksamheten förfinades under åren, inte minst när det gällde demonteringen.

I början hade Freddy anlitat stora arbetslag för att hinna med att plocka ned fartygen. Det var en stödlig hantering och spillet var stort.

- Jag menar, de här grabbarna var ju vana med att riva ner skiten med koföt. Nu skulle de försiktigt skruva ur mässingskruv ur möblementet som monterats på plats och sedan märka alltihop och spara. Förr var det ingen som brydde sig om några bultar försann eller gick sönder, men när vi började betala för varje kilo demonterad bult och mutter, gick det bättre.

#### Sverige för litet

Freddy insåg så småningom att den svenska marknaden var för liten för volymerna han nu hanterade och öppnade filialer i London, Oslo och Basel. Många gyllene är följde och över trettio fartyg demonterades och säljdes i bitar.

I dag är Freddy 67 år och har bara butikerna i Oslo och Stockholm kvar. Det är fortfarande full rulle och stort tryck på magasinen. Så fort portarna slås upp dröper det in folk, många är turister.

- Fast hur kul det nu än är, känner väl att det börjar bli dags för att trappa ned. Det vore ju kul om någon energiskt person kunde ta över.

TEXT & FOTO: ARNE SPÅNGBERG